

# 12de Middeleeuws Winterevenement Stella de Dunis



## Praktisch

Organisatie [Abdijmuseum Ten Duinen](http://www.abdijmuseumtenduinen.be)

**27 december: ideale dag om een frisse neus te halen in Koksijde!**

**Waar** Combineer je bezoek aan het Middeleeuws Winterevenement met de gratis Winterwandeldag!.

Snuif frisse zeelucht tijdens een wandeling van 8, 16, 24 of 30 km. Vertrek vanaf 9.00 uur aan de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald.

Meer info op [www.koksijde.be/winteractiviteiten](http://www.koksijde.be/winteractiviteiten).

**Wanneer** zaterdag 27 december 2014

**Van** 14.00 - 18.00

**Prijs** Kinderen tot 12 jaar: gratis / Jongeren van 13 tot 18 jaar: 3 euro / Volwassenen: 5 euro. Gratis voor wie in middeleeuwse klederdracht komt!

## Info

Even afkicken van de traditionele kerstmarkten en eindejaarsrecepties? Op zoek naar verwondering tussen kerst en nieuw? Zin in een leuke, originele namiddag met het ganse gezin?

Noteer het 12<sup>de</sup> middeleeuws winterevenement van het Abdijmuseum Ten Duinen dan met stip in de familiale agenda!

## **Meer info**

Het Abdijmuseum zet een ondertussen stevige traditie voort met een gevarieerd programma met 'voor elk wat wils'.

### **De Riddershow 'Verliefd' (Inspinazie)**

Ridder Jan keert na jaren kruistochten terug naar het kasteel, waar ridder Marc hem opwacht. Ze vinden dat het tijd is om definitief een dameshart te veroveren. Deze keer besluiten ze de handen in elkaar te slaan en ze gaan samen op zoek naar alle mogelijke manieren om een jonkvrouw te verleiden. De twee ridders kennende, loopt dat natuurlijk niet van een leien dakje ...

### **'Melchiors mystieke memorabilia' (Theatergroep Mest)**

Met hun Mobilus Fabula (mobiele verhalenkar) brengen Melchior & Sebastian verhalen over vreemde memorabilia, zeldzame relikwieën en bizarre schepsels. Deze hebben de heren verzameld op hun grote reizen die ze, naar eigen zeggen, hebben gemaakt.

### **Middeleeuwse muziek en animatie (La Marotte Compagnie Joyeuse)**

Maak een muzikale reis naar lang vervlogen tijden. Deze gezellige bende neemt ons mee naar de tijd waar het volk graag feestte om het harde leven wat te verzachten. En welke rol speelde nu ook alweer?

### **'De mummie' (Theater van de droom)**

De mummie ontwaakt traag uit zijn tijdloze bestaan en rijst langzaam omhoog... Vanuit zijn dorre hand komt een kleine geblinddoekte figuur tot leven die hem vervolgens als gids dient in het duistere dodenrijk!

### **Levend Schilderij (Slagman producties)**

Een levend schilderij, een gezicht. Nieuwsgierig kijkt het naar de mensen. Niemand kan om de confrontatie heen. Intrigerend, verrassend, vertederend. Een opgetrokken wenkbrauw, een lip die krult, ogen waarin je verdrinkt. Een wezen die geen andere houvast biedt dan alleen een spiegel van alle denkbare emoties van de menselijke ziel.

### **Middeleeuws kampement (Middeleeuws collectief 'Via Nobilis')**

Tussen de buitelingen van de bultenaar door, leren jong en oud boogschieten, zwaardvechten en maliën maken. Moegevochten? Breng dan een bezoekje aan de smid en zie de kruidenvrouw aan het werk.

### **En verder...**

Roofvogels, demonstraties kalligrafie, kindergrime, dansen bij valavond...

De vriendenkring van het museum, Familiares de Dunis, voorzien spijs en drank in de Gasterie op de site.